

COPENHAGEN-CUP I BRØNDBY

Lige et par ord fra JUNIOR-AFD. i forbindelse med Brøndby-Cup.

Vi startede fra Nordals Søndag den 17.7. kl. 12.00 med bus til Sønderborg, hvor vi steg på toget for at køre til København, hvor vi ankom kl. 19.00, her blev vi modtaget af en repræsentant fra Brøndby I.F.

Der holdt en stor bus som kørte os til den skole, hvor vi skulle bo. Vi fik noget at spise på skolen.

Mandag startede alt fodbold, der blev spillet fra kl. 8.30 til 21.30, hver dag til og med Fredag.

Lørdag spillede finalerne.

Vi skulle spille vores første kamp Mandag kl. 16.50 Vor første modstander var Lichterfelde (Berlin) den næste kamp var tirsdag modstander var et finsk hold Turun-Toverit, og kl. 18.00 ligeledes tirsdag mødte vi endnu et finsk hold Lännenlinnaan. Onsdag spillede vi også 2 kampe mod henholdsvis Viking I.F. og Brøndby I.F.

Med de opnåede resultater nåede vi til semifinale, hvor vi skulle møde et svensk hold Halmstad Boldklub, men her måtte vi gå fra banen med et nederlag på 2-1, men vi havde nået mere end vi havde regnet med.

Men udover fodbold var vi i Tivoli, på strøget til udsalg og m.m.

Jeg synes det var en god tur. Brøndby er nok en stor klub, og kører meget professionel, men den glemmer ikke at holde benene på jorden.

En ros til alle spillere for god opførelse under hele turen, det var godt vi fik "Jesse" med til at underholde.

Jeg må sige Benny tak for hjælp, for min stemme blev væk derovre, bare rolig den er kommet tilbage.

Med sportslig hilsen

Verner