

LUXEMBOURG-TUREN

NB's 1.hold deltog i et jubilæumsstævne med hold fra Portugal, Italien og den arrangerende klub fra byen Sassen i Luxembourg.

Fredag den 20.juni kl.05.00 var der afgang fra Nordborg. 12 timer senere blev vi indkvarteret på et ungdomsherberg i Luxembourg by.

Om aftenen var der reception på Strassens rådhus for alle deltagere med byens kvindelige borgmester, som bl.a. ønskede at hilse på de deltagende klubbers "præsidenter".

Vi udnævnte hurtigt vores holdleder Kurt Nissen til NB's "El Presidente".

Det portugisiske og det italienske holds præsidenter var de første. Begge havde hænderne fulde af gaver, som de høfligt gav borgmesteren.

Vi kunne godt se at jo nærmere Kurt kom borgmesteren, jo mere begyndte han at svede og jo mere urolig blev han.

Årsagen lå i, at vi ingen gave havde med til borgmesteren, altså byen, men kun til klubben.

Nå, Kurt kom til, gav pænt hånd og snakkede med borgmesteren. Det viste sig, at Kurt sagde goddag og at vores gave til byen lå i bussen og at den ville blive afleveret på et senere tidspunkt. Flot klaret Kurt! Efter receptionen kørte vi ud i en skov, hvor der var sat nogle telte op. Her fik vi aftensmad til sambamusik og havde en hyggelig aften - selvom "Kurt El Presidente" på vej til bussen ved midnatstid i tussmørke væltede over et autoværn og slog et hul i panden.

Lørdag formiddag var vi på indkøb i Luxembourg by, og først på eftermiddagen kørte vi til stadion i Strassen, for at se kampen mellem det portugisiske og det italienske hold. Portugiserne vandt kampen og viste glimrende spil.

Så var det vores tur mod det lokale hold fra Strassen. Holdet spiller i en række der svarer til den danske serie 2 eller serie 3.

Kampen var jævnbyrdig, hvor vi nok havde de fleste chancer. Vi kæmpede godt og viste meget godt spil i store dele af kampen.

I midten af 2.halvleg fik Allan Durst afsluttet et hjørnespark med et godt hovedstød, der ramte overliggeren. Bolden sprang ca. 20 meter ud, hvor Claus Krogh fik fat i den og tordnede den i mål til 1-0 som blev kampens resultat.

Efter kampen og aftensmaden tog vi ind til Luxembourgs aften - og nattelev. Der var højt humør på byens værtshuse, hvor vi oplevede et par spillere på slap line. Fedt!

Søndag formiddag fik vi en rundvisning i Champagnekælder, men smagsprøver af de ædle dråber var ikke lige frem sagen i dette øjeblik.

Kl.17.00 skulle vi så spille finale mod det portugisiske hold. Inden kampen blev der spillet nationalhymner for begge hold af Strassens Feuerwehrkapelle.

Vi havde set hvor god modstanderen var, så vi blev enige om at give alt hvad vi havde i os og vi ville kæmpe med det hvide ud af øjne. Vi ville ikke tabe ansigt og blive spillet ud af banen. Det skal lige siges, at portugiserne spiller i en række der svarer til toppen af den danske jyllandsserie.



Det er skønt at være NB'er!



Kampens forløb viste også at vi i tempo og fodboldmæssigt, lå et stykke bag dem. Vi kæmpede dog godt og havde også et par chancer. Vi kom bagud med 2-0 i første halvleg, hvor portugiserne viste flot fodbold, men desværre også spillede typisk sydlandsk med masser af svinestregere.

Det gik bl.a. ud over Allan Durst, der fik en målrettet albue i øjet og måtte en tur på skadestuen. Albuekontakten kostede 5 sting i øjenlåget.

I anden halvleg kæmpede vi fantastisk og 20 minutter før tid fik vi tilkendt et straffespark som vi desværre brændte.

Resten af kampen var vi temmelig på hælene, kun storspil af Lars Nissen i målet forhindrede et større nederlag end 5-0, som blev kampens resultat.

Modstanderen var 5 mål bedre end os, men vi havde stor ære af kampen. Godt skuldret !!!

Straks efter kampen var der præmieoverrækkelse. Vi fik en flot pokal for vores 2.plads og samtidig meget ros for vores gode humør og vores måde at spille og opføre os på banen. Vi var utrolig gode til at få det hele til at køre - både det "sociale" og det fodboldmæssige. Vi havde på dette grundlag den største sympati fra alle deltagere og vores værter.

Kort efter præmieoverrækkelsen tog vi afsked med vores værter. Speciel Henning (vores danske kontaktperson i Luxembourg), der udtrykte stor tilfredshed, og faktisk havde tårer i øjnene ved afskeden.

Så gik det hjemad. 12 timers bustur med video, lidt champagne af pokalen og masser af søvn. Mandag formiddag kl.10.00 var vi hjemme i Danmark igen.

Jeg vil gerne sige tak til alle spillere for jeres måde at håndtere sådan en tur på.

Det sportslige fik i på plads ved at give jer 110% og socialt gik det bare der ud af med 200 km i timen. Sådan !!

Den tur giver holdet et ekstra skub i den rigtige retning, det er jeg sikker på.

Tak til Kurt for det kæmpe arbejde han udførte under turen - både som holdleder og "El Presidente". Tak til Ib Anthony for alle de forhåbentlig gode billeder han har taget - samtidig vil jeg sige til Ib, at næste gang jeg møder ham, behøver han ikke at være så festlig og snakke så meget, så jeg må give ham mundkurv på en gang til.

Tak til seniorudvalget, der har gjort et stort stykke arbejde for at turen kunne blive til noget.

Det er skønt at være NB'er.

Bob Jørgensen