

NB's Junior i Holland

Vi startede fra hallen kl. 22 med bus, kørte et godt stykke vej ned gennem Tyskland, hvor vi holdt en pause, for at købe lidt ind, da vi ikke nåede det ved grænsen, fordi bussen var forsinket.

Efter pausen kørte vi nonstop til Holland: Vi ankom til Eindhoven kl. 6.30, hvor vi skulle se Phillips stadion kl. 10 med en guide, der skulle vise os rundt.

Efter morgenmad kørte vi ud til stadion. Det var en oplevelse at se det store stadion. Vi så 4 forskellige afsnit, men det mest spændende var nok at se "spillergangen", hvor billeder af spillere hang, som havde spillet i PSV. Der var jo en del danskere som vi kendte. Vi så også forskel på modstanderens omklædningsrum og hjemmeholdets – og der var stor forskel! Efter besøget gik vi ned i centrum af byen, for at få noget at spise.

Omkring kl.14 kørte vi til hotellet, hvor vi skulle bo. Det var et godt Hotel og maden var bare i orden, resten af dagen hyggede vi os på Hotellet.

Lørdag stod vi op kl. 7.30 og kl. 08.00 var der morgenmad. Bussen kørte kl.0830 ud til spillestedet i Gennep. Vi skulle spille 3 kampe, den første kl. 09.30. Første kamp tabte vi 2-1 mod Vitesse 08 fra Holland. Anden kamp spillede vi 0-0 mod SV Westhoven fra Tyskland. Tredje kamp vandt vi med 3-2 over Gonstantia fra Holland.

Efter at puljekampene var færdig spillet, blev vi nummer 2 i vores pulje, og vi skulle spille søndag om pladserne 5 til 9, her var der 3 kampe.



NB's juniorafdeling tog til Holland

Første kamp om søndagen tabte vi med 7-0 mod et meget stærkt hold fra Tongelre. Anden kamp tabte vi med 1-0 mod SV Westhoven Ense og tredje kamp blev tabt med 1-0 mod BLC Den Bosch.

Hvis vi ser på kampene, kunne vi godt have vundet nogle, for vi spillede gode kampe i turneringen. Der var nogle som lå på vippen til en sejr til os, men vi kunne ikke få scoret det afgørende mål. Men som helhed var det en kæmpe oplevelse at være i Holland.

Vi fandt også ud af, at der bliver spillet hårdere dernede end herhjemme. Alt var næsten tilladt, og havde det været i Danmark, var der mange som havde fået det gule eller røde kort. Efter kampene fik vi noget at spise og drengene gik derefter i bad. Vi havde nogle timer i Gennep, inden vi skulle af sted hjemad.

Ca. kl.16.30 kørte vi fra Gennep. Vi tog en pause ved Münsterland, for at få noget aftensmad. Turen hjem gik fint og vi var hjemme i Nordborg kl. 01.15 hvor forældre hentede deres børn.

Vi trænere var enige om, at det var en rigtig god tur, og drengene opførte sig som vi havde aftalt hjemme fra.

Turen kunne vi godt gøre igen, da vi syntes at det var et godt stævne, vi var kommet ned til.

*Hans Rønn Pedersen &
Carsten Koch*



Læs mere om Holland-turen på klubbens hjemmeside www.nordals-boldklub.dk
